

### -BALIK KOKUSU-

**Keloğlan:** Aykız'ım evde misin?

**Aykız:** Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.

**Keloğlan:** Niye Aykız'ım?

**Aykız:** Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.

**Keloğlan:** Ellerine sağlık Aykız'ım, ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da haftasonunu bekle de birlikte yapalım.

**Aykız:** Ne kadar incesin öyle Keloğlan... Teşekkür ederim, ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.

**Keloğlan:** Madem yoruldun Aykız'ım, o zaman sana güzel bir haberim var. Akşama yemek yapmana gerek yok.

**Aykız:** Yemek alıp mı geldin yoksa?

**Keloğlan:** Yoo, çok güzel bir yemek daveti aldık. Üstelik yemekte de balık var.

**Aykız:** Yaşasın fosfor!

**Aykız:** Eee, kim davet etti bizi peki yemeğe?

**Keloğlan:** Küçücük fıncık içi dolu turşucuk. Bil bakalım kim?

**Aykız:** Bicirik mi?

**Keloğlan:** Tam üzerine bastın Aykız'ım! Hadi çabuk hazırlanalım.

**Bicirik:** Hop... Tereyağlı ekmek, nerde kaldınız balıklar eriyecek.

**Keloğlan:** Biz de şimdi çıkıyorduk.

**Aykız:** Bicirik mi gelmiş Keloğlan ?

**Bicirik:** Ben geldim yenge, siz gelmeyince.

**Aykız :** Aaa... Hakikaten saat geç olmuş, haydi gidelim o zaman.

**Bicirik:** Aman, evde de balıklar yalnız kaldı.

**Aykız:** Canlı mı balıklar?

**Bicirik:** Kızarmadan önce canlıydılar... Şimdi birer nar oldular.

**Aykız:** Nasıl yani, balıkların yerine nar mı koydun?

**Keloğlan:** Yok Aykız'ım, lafın gelişi yani. Balıkları kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor Bicirik.

**Aykız:** Hımm, o zaman balığın yanına helva alalım şuradan.

**Keloğlan:** Tamam Aykız'ım.

**Bicirik:** Hoş geldiniz fakirhaneme...

**Keloğlan ve Aykız:** Hoş bulduk, hoş bulduk.

**Bicirik:** Sofra hazır, siz şöyle geçin, ben de balıkları getireyim.

**Aykız:** Narları diyecektin herhalde.

**Bicirik:** Buyurun, derya kuzusu bunlar.

**Aykız:** Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nerden çıktı?

**Keloğlan:** Buna dolaylama denir ay kuzum, bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık, diyor.

**Aykız:** Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.

**Bicirik:** Ben bicirik olabilirim ama, içi dolu fıçıyım. Sonra konuşuruz bunları, hadi soğutmayın balıkları.

**Keloğlan:** Eline sağlık...

**Aykız:** Ve kesene bereket Bicirik.

**Bicirik:** Afiyet olsun, yarasın.

**Keloğlan:** Aykız'ım hadi helvamızı getir de yiyelim, balık bir de karnımızda ölsün.

**Aykız:** Tamam getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi üç gün çıkmaz bu koku!

**Bicirik:** Ya evden de çıkmazsa bu koku... Vay başıma gelenler... Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben, vah vah vah...

**Keloğlan:** Telaşlanma Bicirik, Keloğlan'da vardır belki bir çözümü, sakın ol da sıkılaştırma düğümü. Bir düşünüyüm. Hım... (Heyecanla) Bicirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı?

**Bicirik:** Sen malzemeleri söyle bi kerecik, halletsin hemen Bicirik.

**Keloğlan:** Haydi Bicirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.

**Aykız:** Ayy, inşallah gider şu koku da şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.

**Keloğlan:** Merak etme Aykız'ım, her şeyin vardır bir çözümü, etmeyeceksin kokunun sözünü.

**Bicirik:** Al bakalım Keloğlan, balık kokusundan kurtar bizi aman!

**Keloğlan:** Ver bakalım Bicirik, biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle... Sonra karıştırıyoruz. Hıh... Böyle işte. Son olarak da kahve ekliyoruz içine. Öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi Aykız'ım lavaboya...

**Aykız:** İlk ben deneyeceğim, bakalım işe yarayacak mı?

**Keloğlan:** (İçerden seslenir) Ne oldu Aykız'ım, işe yaradı mı?

**Aykız:** Koku iyice azaldı, bir de kahve ile ovalarsam bu iş tamamdır.

**Bicirik:** Bunun da üstesinden geldin be Keloğlan!

**Keloğlan:** Eee Bicirik, Aykız bana boşa varmadı herhalde Saraydan! Aklımla aldım onu. Allah'ım hem Aykız'ı hem aklımı koru!..

**-20. Bölüm Sonu-**